

“Sevgili eşim Mehtap ile evlenmeye karar verdiğimizde nikâhımızı Nemrut dağında yapacağım dediğimde, şaka yapıyorsun dedi. Kim gelecek oralara dedi.”



NEMRUT DAĞI'NDA HAYAL KURAN ÖRNEK BİR ROTARYEN: Mehmet Ferit Binzet

Röportaj: Gülin Geloğulları / Barış Rotary Kulübü Üyesi

Rotary Dergisi Türkiye ile devam ettiğimiz yazı dizimizde bu ay Adıyaman'a yolculuk ediyoruz. Çeşitliliğimizi ve kapsayıcılığımızı kutladığımız bu röportajlarımızda birbirinden farklı Rotaryenlere ulaşip, sizlerle tanıştırmak için her ay heyecanla kulüpleri inceliyoruz. Geçtiğimiz ay Rotary Dergisi Türkiye'yi sizlere sunduktan sonra, yeni sayımız için Editörümüz Rtn. Murat Sevinç ile Zoom üzerinden toplantılarımız oldu. Bu sayımızda Nemrut Dağı'nda düzenlenen Rotary etkinliklerinin haberine yer vereceğini söylediğinde, heyecanlandığımı hatırlıyorum. Bu ay siz okurlarımızı Rtn. Mehmet Ferit Binzet'le Nemrut Dağı'nda buluşturuyoruz. Sohbetlerimizi WhatsApp, Zoom ve Elektronik Posta üzerinden gerçekleştirdik. Arada güldük,

arada ağladık, bir sürü teknik problemlere maruz kaldık—lakin sizlere dolu dolu bir sohbet hazırladık.

Adıyaman'da doğan, ilk orta ve lise eğitimini yine memleketinde tamamlayan Mehmet Ferit Binzet'in ilginç bir yaşam öyküsü var. Anadolu Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve İşletme Bölümü okuyarak iki farklı anadaldan mezun olmuş. 1990 yılında gazeteci olan babası Fadıl Binzet'in izinden yürüyerek medya sektörüne adımını atmış ve yıllar boyunca süren emek dolu bir yolculuğun içinde bulmuş kendini. 1990 – 1995 yılları arasında TRT muhabirliği ve kameramanlığının ardından, 1997'de NTV'nin kurulmasıyla Adıyaman ve GAP Bölgesi'nde muhabir ve kameraman olarak halen devam etmektedir. Bunun yanında Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Star Ga-



zetesi, Hürriyet Gazetesi ve 24 İnternet Yayın Grubu'nda farklı görevler alarak mesleğine devam etmiş. Gençlik yıllarından günümüze dek birçok sosyal sorumluluk projelerinde rol almış. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü de dahil olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında fark yaratan projelere imza atmış.

Dilerseniz bir fincan çay ya da kahve alın, sohbetimizin devamını misafirimiz Rtn. Ferit Binzet'ten dinleyelim.

Sizin işletme ve halkla ilişkiler olarak disiplinler arası eğitiminiz ve medya sektöründe çok donanımlı tecrübeleriniz var. Medya konusunda size ilham veren birileri olmalı ki kariyerinizi bu alanda inşa etmişsiniz. Mesleğe giriş hikâyenizi anlatır mısınız?

Yazılarını beğenerek okuduğum, haberlerinin doğruluğuna inandığım, izlerken keyif aldığım birçok gazeteci, köşe yazarı ve yapımcı var. Ancak kendime her zaman örnek aldığım gazeteci tabii ki rahmetli babamdı: Fadıl Binzet.

Şanslı bir gazeteciyim; çünkü bu meslekte hem alaylı hem de mektepliyim. Gazetecilik benim için bir aşktır. Çocukluğumdan

bu yana haberle iç içe büyüdüm. Her gün elimize gazete alınırdı. Ablam, erkek kardeşim ve ben aynı evde haber dinleyerek ve okuyarak büyüdük.

Bu mesleği rahmetli babam ile tanıdım. Kendisi, tam bir Adıyaman sevdalısıydı. Fotoğraf çekmeyi, haber yazmayı, doğayı, hayvanları ve insanları çok seven merhametli biriydi. Gün içerisinde her zaman takım elbiseli gezer, kravatını yatana kadar çıkartmayan, tiril tiril giyinen bir insandı. Adıyaman'da halen adının geçtiği her yerde örnek bir insan olarak anılır ve yad edilir. Böyle bir babanın oğlu olmak, onun gibi başarılı bir gazeteci olmak ve örnek bir Rotaryen seçilmek benim için çok anlamlı. Mesleğin mutfağı evimizdi. Çünkü babam 60 yıllık bir gazeteci, mesleğinde tabiri yerindeyse duayendi. Hürriyet, Hürriyet Haber Ajansı (hha) Milliyet, Cumhuriyet, TRT ve Doğan Haber Ajansı Muhabiri olarak bir ömür boyu çalıştı. Ortam böyle olunca bana mesleği öğrenmek kalmıştı. Eskiden dijital makineler yoktu, o dönemlerde fotoğraf çekmeyi öğrendim. Haberleri fax ile geçerdik, internet ve doğal olarak e posta yoktu. Kaset film ile görüntü çeker, otobüsle Diyarbakır Bölge Büroya gönderirdik. Görüntüler oradan İstanbul'a aktarılırdı.

Cep telefonu çıktı, mertlik bozuldu. Artık "herkes fotoğrafçı, kameraman ve gazeteci" gibi her şeyi çekiyor, televizyonlara ve gazetelere gönderiyor. Aslında herkes bir gazeteci oldu. Ancak halen farklı bakış açısı ile haberlerini yazan, başlığını atan gazetecilerden olmayı seviyor, usulüne uygun habercilik yaparak mesleğini sürdürmeye çalışıyorum. Babam gibi örnek bir gazeteci olmaya, memleketime ve topluma hizmet etmeye çalışıyorum.

Rahmetli babamın Ara Güler, Fikret Otyam, Artun Ünsal gibi isimlerle özel dostlukları vardı. Hürriyet ve Milliyet başta olmak üzere birçok gazetenin köşe yazarlarıyla dostluklar geliştirmişti. Babam bu mümtaz şahsiyetlerle tanışmama vesile oldu. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında gazeteci, televizyoncu arkadaşlarım ve dostlarım var. Haber yapmak, yaptığım haberler yayımlandığında da onları okumak beni çok mutlu ediyor.

İnsan hayalleri ile başarılı olur. Her zaman iyi bir gazeteci olmayı hayal ettim. Eskiden Gazeteci Fadıl Binzet'in oğlu Ferit Binzet derlerdi. Şimdi NTV Muhabiri Ferit Binzet diyorlar. Yani boynuz kulağı geçti sanırım. İnanıyorum ki bundan çok mutlu oluyordur. Kendisini çok özlüyor ve



"Her şeyden önce kendimizi iyi anlatıp, neler yaptığımızı ve yapacaklarımızı, topluma nasıl faydalar sağlayacağını insanlara doğru ifade etmeliyiz. Bence bu çok önemli. İşte bütün bunları doğru yapabilirsek Rotary'yi de doğru anlatmış ve tarif etmiş oluyoruz."



“Gazetecilik hayatım boyunca binlerce kez Nemrut dağına çıkmışımdır. Binlerce yazılı ve görsel Nemrut haberinde imzam var. Benden önce de babam binlerce defa çıkmıştır. Baba-oğul çok güzel ve özel Nemrut haberlerine imza attık.”

rahmetle anıyorum.

Gözlemediğim kadarıyla kıpır kıpır enerji dolu, kendine has ve sıradışı bir Rotaryensiniz. Basın mensupları eleştirel düşüncelerdir. Kolay kolay da her topluluğa üye olmazlar. Malum Rotary’de eskilerden gelen birçok gelenek, sembol ve kolektif bir yapı var. Siz çok bağımsız ve kendine özgü bir karakterle medya sektöründe ilerlerken, Rotary ile tanışmanız nasıl oldu? Sizin gibi hafif başına buyruk, özgür ruhlu insanlar güçlü ve varlıklı işadamlarının olduğu büyük gruplara biraz önyargı ile bakarlar. Rotary’e katılma konusunda sizi neler motive etti?

Gazeteci olduğum için çok yer gezdim, çok insan tanıdım ve çok haber yaptım. Ülkemizdeki birçok STK toplantılarına katılıp haberlerini yaptım; ancak Adıyaman’da Nemrut Rotary Kulübü kurulana kadar bu insanlar ne yapar, pek de bilmiyordum. Hatta Adıyaman’da bir zamanlar Lions topluluğu da kulüp kurdu; ama çok bir şey yapamadılar. Kısa sürede dağıldılar. Lakin Rotary’e katılan üyeler Adıyaman’da herkesin tanıdığı, işinde başarılı, mesleklerinde ve çevrelerinde sevilen örnek insanlardı. Benim için üyeleri böyle olunca Ro-

tary de iyi demekti. Tabiki her yıl Temmuz ayından sonra guvernörler Adıyaman’a gelir, okullar, protokol ziyaret edilirdi. Her yıl bir okulda mutlaka bir açılış olurdu, ben de haber yapardım. Rotaryenler bütün organizasyonlarına beni fotoğraf ve videolarını çekmem için çağırırdı. Sonra da haber değeri taşıyan organizasyonları da haber yapardım.

Zaman geçtikçe seni de Rotaryen yapalım demeye başladılar; ama ben pek önceleri yanaşmadım. Çan çalınarak başlayan toplantılar, boynunda kolyeli bir başkan falan bana çok ilgi çekici gelmiyordu. Lak Adıyamanlı rotaryenleri kişilik olarak seviyordum. Bir gün Adıyaman’a Guvernör Ömer Tezcan gelmişti. Kulüp toplantısına katılmamı, fotoğraf çekmemi ve haber yapmamı istediler. Nemrut projelerinin temellerinin atıldığı ilk toplantıda Guvernör Ömer Tezcan, Kartal Başkanlar döneminde bize kartalın azmini, yaşama hırsını ve gücünü anlattı. Gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Ve o gün Rotaryenlik beni bir anda öyle etkiledi ki sonrasında okudum, daha çok bilgi sahibi oldum ve bir Rotaryen kadar Rotary’i anlatır oldum. Her işte bir vesile olmalı. Songül Züleyha Önder Başkanımın Döneminde Guvernör Ömer Tezcan benim Rotaryenlik teklifini kabul etmeme vesile oldu. Demek ki her şeyden önce kendimizi iyi anlaşıp, neler yaptığımızı ve yapacaklarımızı, topluma nasıl faydalar sağlayacağımızı insanlara doğru ifade etmeliyiz. Bence bu çok önemli. İşte bütün bunları doğru yapabilirsek Rotary’i de doğru anlatmış ve tarif etmiş oluyoruz.

Yıllardır Rotary ailesinin içerisinde biri olarak uzun zaman halkla ilişkiler komitesinde görev yaparken hep paylaşılan fotoğrafları, mekânları, yemekleri ve kıyafetleri eleştirdim. Gerçekten bir şey istediğinizde yardım etmek için uzun uzun düşünen ama pahalı mekânlarda toplanıp yemeklerin alasını yerken, içkisini içen, sizi dinlerken en pahalı purosunu da tütürmekten vazgeçmeyenler de var. O yemeklere her zaman katılacak ekonomik güce sahip de değilim. Gazeteci ve aynı zamanda bir memurum. Rotarynin formatı da zengin olmak. Servetim mesleğim, çevrem, bilgim ve görgüm. İşte her şey para değil. Birbirimizi tamamlarız düşüncesiyle Rotaryen oldum. Haberlerini yaptım, bağlantılarımı kullandım. Güzel projelere destek topladım. Özellikle bölgemizde ve ülkemizde Rotary’nin tanınmasında çok katkı olduğunu da düşünüyorum.

Organizasyonlarımıza belediyelerin ve işadamlarının bile desteğini alıyorum. Tüm protokol randevu istediğimde asla geri çevirmez. Ancak Rotaryen olduğum için 12 yıldır memuriyet hayatımda iki diplomam olmasına rağmen



men terfi de edemedim, aslında ettirilmedim. FETÖcüler Anadolu Ajansı Muhabirliğimi 12 yıl sonra benden alıp Zaman Gazetesini dağıtıcısına verdi. TRT muhabirliğimden de aynı şekilde yoksun kaldım. Bütün bunları yaşadığım zamanlarda Rotaryenlik yapıyorum, geziyorum, içki içiyorum, kiliseye de gidiyorum camiye de. Ancak o düşünce yapısına göre ben örnek insan değilim. Yılmadım. Günlerce ağladım ama yorulmadan. Sevgili eşim Mehtap ile yeni de evlenmiş birlikte mücadele ettik. Rotary bana bir şeyler kattı ama aldı da. Memuriyet hayatımın dışında hiç bir zaman yerinde sayan bir olmadım. Başarıyı severim ve başarı için çalışırım. Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu'da Rotaryen olmak kadar gazeteci olmak da zor. Hep-sini bir arada bugüne kadar sürdürdüm. Çünkü gelecekte güzel günler göreceğime inanıyorum.

Rotaryen olmak bir ayrıcalıktır ancak çevrenizdeki rotaryenler de sizi sahiplenip destek olduğunda kendinizi daha mutlu ve güçlü hissediyorsunuz. Türkiye'de çok rotaryen ve Governör büyüklerim beni iyi tanırlar. Yeğenim Amerika'da okudu, oradaki Rotaryen dostlarımla konuştum, yaptığım görüşmeler sonrasında mezun olur olmaz silikon vadisinde işe alındı. İşte Rotary böyle bir şey. Ancak aynı şeyi 6-7 aydır ülkemizdeki rotaryenlerden bir yakınım için rica ettim, olmadı. Belki bunları konuşmanın pek de bir anlamı yok ama bu kadar büyük bir organizasyon içerisinde güçlü bir STK'da önemli görevler alacaksınız, herkes çok büyük iş insanı ve ekonomik anlamda büyük. Küçük bir rica nedir ki?

Nemrut Dağı'na hayran insanlarla tanıştım, lakin sizin gibi bu dağa ve ona özgü bütün hikayelere bu denli aşık başka birini görmedim. Mitolojik efsaneleri ve günümüzden öyküleri öyle ballandıra ballandıra anlattınız ki, Amsterdam'dan uçağa atlayıp

bu röportajı cümbür cemaat Nemrut Dağı'nda tamamlamak istedim. Nemrut Dağı'na derin sevgi ve sadakatinizin hikâyesini okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Nemrut Dağı benim için kıymetli bir mekan. Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesinde yer alan, devasa Kral ve mitolojik Tanrı heykellerinin arasında, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği 2206 metre yüksekliğinde Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut gerçekten çok özel bir mekân.

Çocukken babam anlatırdı. İlk kez Nemrut Dağında kazı çalışmalarının yapıldığı dönemleri Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner ve Amerikalı kadın arkeolog Theresa Goell'in dönemlerindeki kazı çalışmaları ve Goell öldükten sonra vasiyeti üzerine yakıldıktan sonra Nemrut Dağı'nın zirvesine serpilen küllerini de haber yapmış. Bende geçmişin izlerini taşıyan ve güzel anıları bulunan bu dağ hep ilgimi çekti. Neden Nemrut diye günlerce konuşabilirim.

O halde provokatif bir soru soracağım: Nemrut Dağı hangi ile ait? Adıyaman'a mı? Malatya'ya mı? İçimden bir ses bam telinize bastığımı söylüyor!

(Gülüyor) Nemrut Dağı Malatya'ya mı yoksa Adıyaman'a mı ait kavgasında tam bir fanatik oldum diyebilirim. Vali Halil Işık döneminde katır sırtında 6-7 saat Adıyaman sınırından Malatya'nın Pötürge bölgesine yolculuk yapıp saatlerce yürüyerek yer ve sınır tespiti yapmak suretiyle Nemrut dağının il sınırlarımız içerisinde olduğunun tespitini yaptırıp tapusunu aldık. Ve bu anı da özel haber olarak ben yaptım.

Hatta ODTÜ tarafından yürütülen Komma-gene Nemrut Koruma Geliştirme Programında

“Gazetecilik hayatım boyunca binlerce kez Nemrut dağına çıkmışım. Binlerce yazılı ve görsel Nemrut haberinde imzam var. Benden önce de babam binlerce defa çıkmıştır. Baba-oğul çok güzel ve özel Nemrut haberlerine imza attık.”





“Rotary barış için dostluklar yaratıyorsa bizler de bunu geliştirmeliyiz. İyi insanların sayısını artırarak, yaptığımız işlerin ve projelerin değerini bilip kıymetini anlatarak, yeni dostlar kazanıp gücümüze güç katarak çoğalmamız, barış için yeterli olacaktır.”

NTV Muhabiri olarak Fahri Danışmanlık görevini de yürüttüm. Çalışmalara ve projeye destek veren tek gazeteciyim. Aradan yıllar geçti, Nemrut Rotary Kulübü üyesi oldum. Aradan yine yıllar geçti ve 22 yıldır “Rotary Engellilerle Zirvede: Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesine koordinatörlük yapıyorum. Nemrut dağında en çok konser ve organizasyon yapan kişilerden biriyim. Aslında tam da bir Nemrut Dağı tanıtım elçisiyim diyebiliriz. Nemrut dağına ve kral Antiochos’un Commagene krallığının tanıtımına gerçekten de çok emek verdim. Nemrut Dağı belgeselini çeken Tolga Örnek’i de anlamadan olmaz. Bu süreçte günlerce Nemrut Dağı’nın zirvesinde yatıp kalkıp bir dolu özel haber yaparak Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı’nın gizemini anlatan haberler yaptım. Ölene kadar da gücüm yettiğince tırmanmaktan yorulmayacağım ve zirvesinde mutlu olduğum Nemrut Dağı’na çıkmaya devam edeceğim.

Nemrut Dağı’nda öyle güzel ve etkileyici projeler yapmışsınız ki hala da devam ediyorsunuz. Lakin sormazsam çatlarım diye itiraf ederek, izninizle kişisel bir soru sormak istiyorum. Nikahınızı Nemrut Dağı’nda kıydırdığınızı duydum. Hakikaten doğru mu?

Başarılı bir gazeteci olmayı istedim, oldu. İyi bir Rotaryen olmayı istedim, 2430. Bölge Federasyonu tarafından “Örnek Rotaryen” seçildim. Bütün dünyayı gezmeyi hayal ettim, oldu. 20’den fazla ülke gezdim. Evlenirsem nikahımı Nemrut Dağı’nda yapacağım derdim, o

da oldu. Yani hayalleriniz sizi istediğiniz yere getiriyor. Yeter ki güzel dileysin, güzel olanı isteyin.

Sevgili eşim Mehtap ile evlenmeye karar verdiğimizde nikahımızı Nemrut dağında yapacağım dediğimde, şaka yapıyorsun dedi. Kim gelecek oralara dedi. Ama olursa orada olur, yoksa olmaz dedim. O da oldu.

Mehtap beyaz gelinlikler içerisinde, konuklarımızın da tamamı beyazlar giymek şartıyla hep birlikte Nemrut dağının zirvesine tırmandık.

Eeee, tabi ki gazeteci olunca onlarca kamera ve fotoğraf makinesinin arasında dönemin Belediye Başkanı Necip Büyükaslan nikahımızı kıydı. Hem evlendik, hem haber olduk, hem de Nemrut Dağı’nın tanıtımına yine katkı sağladık. Yaylı sazlardan oluşan bir Quaterd grup eşliğinde notalar gökyüzünde uçuşurken, bizler de muhteşem bir gün batımında tüm konuklarımız ve sevdiğimizlerle birlikte şarap kadehlerimizi mutluluğa kaldırdık.

Annem ve babam bu muhteşem güne sağlık sorunlarımdan dolayı tanıklık edemedi; ama onlarla zirveden bir telefon bağlantısı yaparak gönüllerini almayı da ihmal etmedik. Hayat paylaştıkça güzeldir.



‘Her Rotaryen barış inşacıdır,’ felsefesinden yola çıkarsak bize barışın tanımını nasıl yaparsınız?

Barışın önemini, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyen Ulu Ön-

derimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle tarif etmek mümkündür.

Öyle bir lider ki, ülkemizin ve Dünya’nın ihtiyaçlarına cevap verecek ilke ve inkılaplarıyla toplumu bölmeden barışa ve başarıya gidecek yolu, bu yolda karşımıza çıkabilecek tehlikeleri ve cahilleri de tarif etmiştir. Geleceğimizi ve yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çıkışın yollarını yıllar önce öngörüsü ile tarif etmiş başka lider yok. Ancak biz bunu ne kadar biliyor ve yaşıyoruz? Dünya’nın ve insanlığın geleceği sadece barış ile mümkündür. Ukrayna ve Rusya savaşı tüm Dünya’da nelere sebep oldu ortada. Barışın önemini tartışmak mümkün mü? Barış her zaman hepimiz için kaliteli yaşam anlamına gelmektedir.

Düşünün Rotary organizasyonu sayesinde ben bir dünya insanıyım. Her ülkede arkadaşlarım ve dostlarım var. İsrail, Arnavutluk, Fransa, İtalya, Amerika’da en az 6-7 eyalette evim var diyebilirim. Azerbaycan’dan Uk-



rayna'ya, Rusya'dan Afrika'ya bağlantılarım var. Demek ki dil, din, ırk ya da mezhep önemli değil. Barış dünya dilidir, sevgi dünya dilidir, saygı dünya dilidir, aşk dünya dilidir. Ne yaparsan yap aşk ile yap. Her zaman canlı olmak için ilişkileri canlı tutmak lazım. Rotary barış için dostluklar yaratıyorsa bizler de bunu geliştirmeliyiz. İyi insanların sayısını artırarak, yaptığımız işlerin ve projelerin değerini bilip kıymetini anlatarak, yeni dostlar kazanıp gücümüze güç katacak çoğalmamız, barış için yeterli olacaktır.

Adıyaman'da Süryani kilisesi ayakta kalsın, orada bir metropolit görev yapsın diye çok emek verdim, haberler yaptım. Şimdi bir metropolitimiz var. Alevilerin ilk Cem Evi yapımına katkı sağlayacak çok haber yaptım, birden fazla Cem evimiz var. Camilerin tuvaletleri çok kötü diye haber yaptım. İmamlar evimizi bastı; ama diyanet işleri başkanlığı bütün cami tuvaletlerinin yapımı ve onarımı için para aktardı. Şimdi bütün camilerin tuvaletleri düzeldi. Demek ki her şey düzeliyor, yaptığımız her şey barış için olsun dersek o da mutlaka olur. Bizden önce atalarımız barış için savaşmış, bizler de savaşmamak için barış istemeliyiz. Dünya insanlarıyla kaynaşmalı dost olup birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz.

Bizi biz yapan şeylere sahip çıkalım. Samimi olalım, doğru olalım ve dostluklarımıza kıymet verelim. Bütün saydıklarımızın var olduğu bir kentte, ülkede ya da Dünya'da barış elbette olacaktır. Barış bizim elimizde. **Sizinle Zoom ve WhatsApp üzerinden sohbetler ederken anlattığınız birbirinden**

güzel ve dersler verici yaşanmış hikâyeler var ki, beni bir dakika gırgır şamata güldürürken diğer dakika gözyaşlarına boğduğunuz anlar oldu. Dünyadaki ayrı gayrı yaşamlardan, önyargılardan, gereksiz nefretlerden bahsederken hem siz ağladınız hem de ben. Nedir bu insanların birbirleriyle alıp veremediği? Dünyada barışı sağlamak neden bu kadar zor?



BARIŞ hiç zor değil. Dünya genelinde barış istemiyorum diyen kimseyi bulamazsınız. İnsanlar barış ve özgürlük için yaşayıp mücadele ediyor; ama devletler çıkarları için savaşabiliyor. Barış elçilerinin sayısını arttırmak için gayret etmeliyiz. Düşünün bir zamanlar Adıyaman'daki en iyi ayakkabı ustaları, demirciler, marangozlar hep Süryanilerdi. Yıllar önce hepsi ana yurtlarını terk edip gitti. Neden gitti acaba? İki dakika düşünmek lazım. Bugün Adıyaman'da iyi bir sanatkâr ve zanaatkar bulmak neredeyse imkânsız gibi. Kentin yerli aileleri de hep göç etti. Memleketlerini terk edip batıya ya da yurt dışına gitti. Bu göç devam ediyor. Ne kadar acı. Eğitimliler gidiyor, eğitimsizler kalıyor. Onlar çalışmıyor, kendini geliştirmiyor ve memleketin kalkınmasında gerçekten az emekleri var. Hal böyle olunca nasıl gelişir ya da değişiriz ki? Dostluklar hep çıkar üzerine kurulu. İnsanlar birbirlerine yardım etmekten uzak duruyor. Halk resmen ikiye bölünmüş vaziyette. Değerlerimizi kaybediyoruz. Bütün bunları düşündüğümüzde gerçekten de içimiz acıyor ve üzülüyoruz. Birbirimize saygı duymamız lazım. Saygı duymadığınız birini zaten sevmesiniz. Sevmediğiniz birini

“Bizi biz yapan şeylere sahip çıkalım. Samimi olalım, doğru olalım ve dostluklarımıza kıymet verelim. Bütün saydıklarımızın var olduğu bir kentte, ülkede ya da Dünya'da barış elbette olacaktır. Barış bizim elimizde.”



“İdeal Rotaryen, dahil olduğu grubun gücünü iyi bilmeli ve bunu topluma iyi anlatabilmelidir. Dahil olduğu gruba ve topluma örnek teşkil etmeli ve liderlik vasıflarına sahip olmalı ya da bu anlamda bu ideale ulaşmak için kendisini geliştirmeye açık olmalıdır.”

koruyup kollayamazsınız. Her şeyin başı saygı ve sevgi olursa zaten gerisi çok kolay. Bırakalım insanların ne giydiği, yediği ya da içtiği değil nasıl konuştuğu, sizi görünce nasıl gülümsediği ve size ne kadar değer verdiğine bakalım. Bizi biz yapan şeylere sahip çıkalım. Samimi olalım, doğru olalım ve dostluklarımıza kıymet verelim. Bütün saydıklarımızın var olduğu bir kentte, ülkede ya da Dünya’da barış elbette olacaktır. Barış bizim elimizde.

“Lüks takıntılarımız yok. Ocak başı yaptığımızda illa ki misafirlerimiz olur. Tanıdık eş dost ve akrabaları da aramıza alırız. Bazen bir bürokrat da bizlerle birlikte ocak başına katılır. Lüks otellerde lüks yemeklerle değil. Herkes karınca kararınca derler ya, öyle yapar her işi. İnsanların sizleri yüksek görmesine izin vermeyin. Onlar gibi olduğunuzu gösterin.”

Her Rotary kulübünün birbirinden farklı yapısı, kültürü ve üyeleri var. Sizin Rotary kulübünüzü farklı kılan faktörler nelerdir? Türkiye’deki ve dünyadaki Rotaryenler Adıyamanlı Rotaryenlerden neler öğrenebilirler?

Adıyaman’a bir gelen bir de giden ağlar, derler. Burası küçük ama şirin bir kent. İnsanlar birbirini tanır. Kolay kolay kimse kavga etmez. Saygısızlık, ahlaksızlık büyük şehirlere göre azdır. Böyle bir kentte Rotary Kulübü kurduğunuzda tabii ki hemen tanınıyorsunuz. Bir de güzel işler yaptığımızda ön yargıları kırıyor-sunuz. Adıyaman’da “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projemizden dolayı herkes bizi engelli derneği zannediyor. Çünkü

onlara çok yardım ediyoruz. Okulları onarıyor, kütüphaneler yapıyoruz. Kadınlarımıza ve genç kızlarımıza yönelik o kadar çok projemiz var ki halk bizi seviyor. Biz bu ilişkileri birbir yüz yüze geliştiriyoruz. İnsanlara dokunuyoruz. Düğünlerine gidiyoruz, taziyeleri olduğunda gidiyoruz. Siz birini ne kadar sayarsanız onlar da sizi o kadar sayar ve sever.

Paramız olmasa da dostlarımız var, insanlara yardım edebiliriz düşüncesi ile bizlerden çocuklarına destek isteyen, iş isteyen, aş isteyen herkesi dinliyor, yardım etmeye çalışıyoruz. Lüks takıntılarımız yok. Ocak başı yaptığımızda illa ki misafirlerimiz olur. Tanıdık eş dost ve akrabaları da aramıza alırız. Bazen bir bürokrat da bizlerle birlikte ocak başına katılır. Lüks otellerde lüks yemeklerle değil. Herkes karınca kararınca derler ya, öyle yapar her işi. İnsanların sizleri yüksek görmesine izin vermeyin. Onlar gibi olduğunuzu gösterin, derim. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak halktan insanlarız. Onlar gibiyiz ve içlerindeyiz sürekli. Düşünün, ‘Engellilerle Zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz’ projemizde caddeleri trafiğe kapatıyoruz. Davullar zurnalar eşliğinde, halkla içi içe bir kortej yürüyüşü yapıyoruz ve herkes bizleri alkışlıyor. Halkla bütünleşmek bu işte. Bizi diğer kulüplerden farklı kılan en önemli özelliğimizdir bu. Kimse kimseden üstün değildir. Eğitiminiz olabilir, zengin olabilirsiniz ama insanız hepimiz. Sınıflandırılmak çok kötü bir şey, biz bunu yapmıyoruz ve yapanları da gördüğümüzde gidip onlarla bunu konuşuyoruz. Öyle olmadığını da gösteriyoruz.

Sizdeki bu coşku, azim ve özveriyle birbirinden değerli toplum projelerine şahit olacağımızdan hiç şüphem yok. Nemrut’ta veya ötesinde bu dönem ve gelecek dönem için projeleriniz nelerdir? Türkiye’deki Rotary kulüpleri sizinle işbirliği yapabilirler mi?

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü olarak kardeş kulüp projesine çok kıymet ve önem veriyorum. Bu proje sizin tüm ülke kulüplerine ve dünya kulüplerine ulaşmanıza da kapı açıyor. Biz çayla toplantı yapan bir kulübüz. Ancak en lüks otellerde toplanan ve en pahalı yemekler yiyen Kulüpleri düşünenecek olursak bir tezat var. Türkiye’nin en doğusunda 9 kişilik bir kulüp olmamıza rağmen çok büyük projelere imza attık. Biraz önce belirttiğim “Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a tırmanıyoruz” projesi ülkemizin ve bölgemizin en uzun süreli projesidir. Ülkemizin ve dünyanın her yerinde kardeş kulüpler yaptık kendimize, sizlerde deneyin lütfen. Bizi neden kardeş kulüp yaparsınız ki...? Demeyin, deneyin. Türk



kulüpler olmazsa da yabancı kulüpler kardeş kulüp oluyor. Ben Silicon Valley Star Rotary Club başta olmak üzere Amerika, Fransa ve Arnavutluk'ta kardeş kulüp yaptım. Çok proje yaptık halen de yapıyoruz. Ülkemden destek bulamadığım her projeye yurt dışında destek buldum. İşte Rotary böyle güzel bir organizasyon. Her zaman söylüyorum ve hayalim Türkiye'deki her Rotary kulübünün farklı bölgelerden ve kendi bölgesinden kardeş kulüp edinmesi. Bu önemli bir proje, sizin dış dünya ile bağlantılarınızı arttıracak, size yeni dostluklar kazandıracak ve gücünüze güç katacak bir proje.

Bir hayalim daha var. Farklı ülkelerde ve şehirlerde Rotary Köyleri kuralım. Burada ilim, bilim ve tarım olsun. Dostluklar çoğalsın. Tohumlar toprakla buluşsun. Bilgili çocukların ilimleri diğerlerini motive etsin. Kaynaşsınlar, paylaşsınlar ve geleceğe ortak yatırım yapsınlar. Bu en büyük hayalim. Ben bir gün guvernör olursam eğer, dünya genelinde her ülke de rotary köyleri diye örnek yaşam alanları oluştururum. Bu köylerde muhteşem işler yapılmasına vesile olurum. Ama guvernör olmak başka insanların isteğine ve gönlüne kalmış bir iş. Bu da değişmeli bence. 4-5 kişi cumhurbaşkanı seçemiyorsa guvernör de seçmesin bence. Guvernörlerimiz sakın kırılmasın ve alınmasın. Hepsinden bir şeyler öğrendik. Üstelik ben 14 yıldır aynı yüzleri görüyorum ve dinliyo-

rum. Bu yüzden bir haberci gibi konuşayım. Kim ne diyecek söyleyecek biliyorum ya da tahmin ediyorum. Nazım'ın bir sözü var; "Türkü yine aynı türkü, sazlarda tel değişti. Kavga yine aynı kavga bir varsa yumruklar el değişti" sözün özü dünya değişiyor. Hepimiz iyi şeyler istiyor, diliyor ve bu yönde çalışıyoruz. Amacımız insanlığa hizmet etmek.

Bir röportajımızın daha sonuna geldik. Ferit

Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden de anlayacağımız gibi insan yeter ki önemli toplumsal konulara dikkat çekmek istesin, ardına nice iyi niyetli gönüllüleri takıp, dağın başına bile çıkarılmış. Ferit Binzet olduğu gibi, mert bir adam— içi dışı bir. Ya-

lansız, riyasız, samimi ve açıksözlü. Bir gün Adıyaman'a yolunuz düşerse Ferit Başkanımıza haber verin. Hiç üşenmeden, allem eder kalem eder sizi Nemrut Dağı'nı ziyarete ikna eder. Bir de bakmışsınız en güzel gün doğumunu ve gün batımını izlemiş, dağın başında birlikte termostan içtiğiniz çay yıllarca devam edecek dostluğunuzun ve topluma yararlı projelerinizin ilk adımı olmuş. Rotaryen Ferit Binzet ile Hayal Edelim, hayatımızda engel gibi duran dağlar imkanlara dönüşsün!

Önümüzdeki ay içimizden bambaşka Rotaryenlerle, başka şehirlerde ve başka sohbetlerle buluşmak üzere. Mutlu kalın!



“Bir hayalim var. Farklı ülkelerde ve şehirlerde Rotary Köyleri kuralım. Burada ilim, bilim ve tarım olsun. Dostluklar çoğalsın. Tohumlar toprakla buluşsun. Bilgili çocukların ilimleri diğerlerini motive etsin. Kaynaşsınlar, paylaşsınlar ve geleceğe ortak yatırım yapsınlar. Bu en büyük hayalim.”