

Merhaba Mavi Ege!

STS Bodrum ile RYLA Regatta

Gençlerin hayatına dokunmak; denizcilik ve liderlik ruhunu aşlamak... Onların karadan denize değil, denizden karaya bakmalarını sağlayarak ufuklarını açmak... Üstelik bunu, Türkiye'nin ilk ve tek okul gemisi STS Bodrum'da bizzat halat tutarak, yelken açarak öğretmek... Ve işte bunları gerçekleştiren, gençlerin yüreğine denizin tuzunu serpen bir proje: Merhaba Mavi Ege...

YAZI VE FOTOĞRAFLAR: **HÜLYA LEIGH**

Yukarıdaki satırlara sığdırmaya çalıştığım bu yoğun düşüncelerle 4-7 Kasım tarihleri arasında, çok sevdiğim STS Bodrum okul gemisindeyim, 2440. Bölge Sürdürülebilir Dünya Ege Denizi Komitesi, Marmaris Rotary Kulübü ve Rotary'nin Yelken Hobi Grubu (IYFR) işbirliği ile düzenlenen "RYLA Regatta" etkinliğine katıldım. Bu benim, Rotary camiası ile ilk tanışmamdı. Aklıma takılan tüm soruların karşılığını, hiç yorulmadan, dur durak demeden koşturan ve "Merhaba Mavi Ege" projesinin en ince detaylarını dahi düşünerek harika bir ortam yaratan sevgili Şule

Kürkrer'den aldım. Bu seyrir onu da daha yakından tanımamı sağladı; kendisi pek çok yeteneğinin yanısıra bir şehir planlamacısı, lider ruhlu bir Rotaryen (Ege Denizi Komitesi Başkanı), "Deniz Kızları Platformu" üyesi ve de Naviga yazarı!

Merakımı uyandıran ilk soru RYLA'nın açılımıydı. İngilizcesi "Rotary Youth Leadership Awards", Türkçesi için biraz serbest çeviri ile "Rotary Yarının Liderlerini Arıyor" denmiş ve bence çok da güzel oturmuş. Etkinlik boyunca duyduğum IYFR grubunun açılımı ise "International Yachting Fellowship of Rotarians" Yani "Uluslararası Rotaryenler Yatçılar Birliği" ya da kısaca "Rotary Denizcileri". Bu grup Rotary'nin 1947'den bu yana rotaryen prensipleri ile denizci felsefesini ve tekne aşkını birleştiren en eski uluslararası hobi grubunu oluşturuyor.

"Merhaba Mavi Ege" projesinin adının nasıl oluştuğunu sorduğumda Şule, "Merhaba"nın Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Bodrum selamından geldiğini, "Mavi Ege"nin ise Balıkçı'nın Sabahattin Eyüboğlu ve dostları ile yaptığı "Mavi Yolculuk" ve "Mavi Anadolu" felsefesine bir gönderme olduğunu söyleyerek; "Eyüboğlu her sene çıktığı Mavi Yolculuklara bir "MERHABA" afişi ile çıkarmış" şeklinde gayet güzel açıkladı. Bu buluşma "Merhaba Mavi Ege"nin ilk projesi ve bu RYLA projesi





sayesinde “Yarının Liderleri” ilk kez denize taşındı. Önümüzdeki yıllarda da devamı gelecek.

Bu yıl için hedefledikleri “Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim” sloganı ile gerçekten de hayatlara dokunmayı ve gerek denizde, gerekse karada dünyayı güzelleştirecek bir nesile destek olmayı amaçlıyorlar. Gençlerin hayatına denizin tuzuyla dokunan bu etkinliğe davet edildiğim ve katkıda bulunabildiğim için son derece mutlu oldum. Şansımıza bu dört gün boyunca Ege Denizi de masmavi suları ve yazdan kalma mis gibi havası ile bizlere gülümsedi.

4 Kasım, Perşembe BODRUM

İlk gün, kalenin tam karşısında demirlemiş STS Bodrum okul gemisine adım atar atmaz, geminin tasarımcısı ve yapımcısı Yücel Köyağasıoğlu ve her zaman gülümseyen, yetenekli Kaptanımız Mustafa Cengiz’in tanıdık simaları kendimi

evimde gibi hissetmemi sağladı.

Denizcilik ve Liderlik eğitimi alacak 18-25 yaş arası dokuzu kız, dokuzu erkek 18 gençten oluşan öğrenciler; Güliz, Efe, Aslı, Yiğit, Melodi, Cansu, Canberk, Oğuz, Necati, Merve, Doğa, Selin, Seymen, Ege, Pelin Su, Yasemin ve iki Ömer sırayla geldiler. Aralarında Psikoloji eğitimi alan da, Kaptan olarak çalışan da, yurt dışında okuyan da vardı. STS Bodrum ekibinden Furkan ve Buğra gençlere gemiyi tanıtırken, “Merhaba Mavi Ege” projesinin yaratıcısı Şule de onlara kırmızı montlar, lacivert şapkalar, yelken eldivenleri ve ders notları dağıtmakla meşguldü.

Herkes teknedeki yerini bulduktan sonra gençlere önce geminin kaptanı, ekibi ve tasarımcısı tanıtıldı, gemi hakkında bilgi verildi. Ardından Rotary Governörü Sayın Nedim Atilla basın eşliğinde yaptığı kısa konuşmasında “Bir insanın iyi bir lider olup olmadığını anlamanın yöntemlerinden biri de denizin üzerinde olmaktır. İyi bir kaptan,

“Bölgemizde ayda bir düzenlenen Rotary Meslekler Buluşması yıllardır çok başarılı bir biçimde devam ediyor. Ben bu buluşmayı tüm Rotaryenlar için bir fırsat olarak görüyorum.”



Bugüne kadar 11 tekne tasarlamış olan STS Bodrum gemisinin yaratıcısı usta denizci Yücel Köyağasioğlu Hoca'nın engin bilgileri tüm seyir boyunca gençlere deniz kültürünün kapılarını araladı.



iyi bir lider değilse o tekne düzgün gitmez” diyerek deniz felsefesinin eğitici, öğretici ve lider yaratıcı özelliğini vurguladı. Hazır güvertede, Mustafa kaptan ve ekibi, Yücel Hoca eşliğinde gençlere ana yelkenin nasıl takılacağını uygulamalı olarak gösterdi.

Teknede yenilen keyifli bir akşam yemeğinin ardından, “Tatlı yiyelim, Tatlı konuşalım” sohbeti için güverteye çıkıldı. Yıldızların altında yapılan sunumda uzak yol gemi Kaptanı ve aynı zamanda Rotary Fethiye Komodoru Hüseyin Nazlıel, 15 yıllık açık deniz seyirleri sırasında yaşadığı ilginç anılarını paylaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde heyecanla ranzalarımıza çekilirken kimimiz derin bir uykuya daldı, kimimizi ise uyku tutmadı. Ertesi sabah gençleri, belki de hayatları boyunca unutamayacakları RYLA eğitimleriyle dolu yoğun bir gün bekliyordu.

5 Kasım, Cuma TURGUTREİS - GÜMÜŞLÜK

İlk ders STS Bodrum gemisinin yaratıcısı usta denizci Yücel Köyağasioğlu ile başladı. Pek çok klasik ve güzel tekneye binmeniz mümkün, ancak aynı anda o teknenin yapımcısı ile birlikte seyir yapmak, ondan teknenin tüm detaylarını ve denizciliğin temel bilgilerini dinleyebilmek çok nadir bir fırsattır. Bugüne kadar 11 tekne tasarlamış ve yapmış olan Yücel Hoca'nın engin bilgileri gerek salonda gerekse güvertede

devam ederek, tüm seyir boyunca gençlere deniz kültürünün kapılarını araladı.

STS Bodrum ve ona eşlik eden Aegean Clipper guleti Bodrum Limanı'ndan demir alıp Turgutreis ve Gümüşlük'e doğru seyir yaparken, STS Bodrum'un salonunda öğrenciler için son derece ilginç ve çok faydalı bir ders daha başladı. Kendisi de yelkenci olan ve verdiği “Yönetim Becerileri”, “Yaratıcılık Eğitimleri”nin yanı sıra “Outdoor Takım Çalışması” konusunda da uzmanlaşmış değerli eğitimci Mehmet Kocabaş, yoğun çalışma temposundaki kıymetli vaktinden zaman ayırarak, ben dahil hepimizin pür dikkat izlediği bir sunum yaptı. Gerçek bir liderin oluşumunu, özelliklerini, toplumdaki konumunu ve ülkeler arası karşılaştırmaları, farklı bakış açılarıyla anlatan Mehmet Bey'i Turgutreis'de uğurladık. Anlattıkları hepimizi düşündürdü, kendi kendimizi sorgulattı ve liderlik kavramına daha farklı bakmamızı sağladı.

Yeniden güverte'ye çıktığımızda,





Guvernör Nedim Atilla başta olmak üzere, Sürdürülebilir Dünya Komite Başkanı İsmail Gökhan Çıtak, İYFR komodoru Sedat Haciraifoğlu ve bu etkinlikte payı olan tüm İYFRlar ve Rotaryanlar ayrı ayrı kendilerini tanıttı ve Rotary Kulüp'ün hedeflerini, amaçlarını, yaptıkları ve yapacaklarını anlattı. Gelecek dönem Guvernörü Ayda Özeren ise Rotary çarkının nasıl işlediğini açıklarken, geleceğin kadın lideri olarak yaydığı ışıl ışıl enerjisi ile hepimizi etkiledi. Kendisi sadece bölgede ikinci olmakla kalmayıp, dünya rotaryenleri arasındaki sayılı kadın liderlerden biri olacak ve bunu fazlasıyla hak ediyor.

Öğlen yemeği için salona döndüğümüzde herkes artık birbiri ile iyice kaynaşmıştı. Yemek sonrası Yücel Hoca'nın önce teorik olarak verdiği yelken dersleri güvertede pratik olarak devam etti; halatlar çekildi, yelkenler fora edildi ve Gümüşlük'e doğru tramolalar atarak yelken seyri yapıldı.

Bu arada teknemize çok kıymetli bir konuk, bir Naviga yazarı daha geldi; "Son Süngerci" kitabından tanıdığımız Aksona Mehmet (Mehmet Baş)! Sunumunu izlerken gerek masmavi denizin derinliklerinde, gerekse siyah beyaz fotoğraflarla tarihin sayfalarında gezindik. Aksona Mehmet'in Bodrum'dan Sicilya'ya uzanan sünger yolculuğunun öyküsünü

dinlerken hem hayallere daldık, hem de çok değerli hayat dersleri ve çok net çevre mesajları aldık.

Akşam yemeğinden sonra yıldızlar yükselip Gümüşlük Limanı'na yansıdığına, güvertede "Tatlı yiyelim, Tatlı konuşalım" sohbet sırası bana gelmişti. Beyaz perde gerildi ve benim yaşadıklarım, denizden gelen bir aşk hikayesi olarak ekrana yansıdı. "Okyanus'ta bir Türk Kızı" adlı kitabımda olan ve olmayan fotoğraflar, denizin bana öğrettikleri ve acı tatlı anılar genç yüreklerle doğru aktı. Konumuz liderlik olunca, sevgili eşim Derek'in bana öğrettiği bilge lafı yine kulaklarımda çınladı; "Kötü ekip yoktur, kötü kaptan vardır!"

Konumuz liderlik olunca, sevgili eşim Derek'in bana öğrettiği bilge lafı yine kulaklarımda çınladı; "Kötü ekip yoktur, kötü kaptan vardır!"





Naviga ve Rotary kulüp işbirliği ile gençlere hediye edilen "Okyanusta Bir Türk Kızı" adlı kitabımı her bir gencin adına tek tek imzaladım.



6 Kasım, Cumartesi GÖKOVA KÖRFEZİ - ORAK ADASI

Mis gibi bir sabah! Kahvaltıdan sonra gemimiz Gökova Körfezi'ne doğru ilerlerken, Yücel hocamız salonda gençleri toplayıp, hiç yorulmadan usanmadan engin bilgilerini aktarmaya devam etti ve tekne tiplerini örnekleriyle tanıttı.

Bu arada, bir gece öncesinden gelen yeni misafirlerimiz vardı; Köyceğiz Denizcilik Lisesi'nden çok sevdiğim öğretmen karı-koca Emre ve Havva Karakaş! Cuma akşamına kadar çalıştıktan sonra Köyceğiz'den yola çıkmış, bu etkinliğe katılabilmek için gecenin geç saatinde Gümüşlük iskelesine varmışlardı. Naviga Şubat 2019 sayısında yayınlanan "Her Okul Böyle Olsa" başlıklı yazımı belki hatırlayanınız vardır; konu gençlere ilham vermek, ufku açmak olunca Emre ve Havva'dan daha güzel bir örnek olamaz. Yaptıkları ve yapacakları Mavi Projeler'i anlatırken duydukları heyecan hepimizi sardı.

Ardından, Poyraz Dalış Merkezi sahibi ve Buca Rotary Kulübü eski başkanı

Emre Poyraz, su altı temizleme sosyal sorumluluk projelerini ve İYFR aktivitelerini anlattı.

Mola verip yeniden güverteye çıktığımızda sıra kitap imza etkinliğimize gelmişti. Naviga ve Rotary kulüp işbirliği ile gençlere hediye edilen "Okyanusta Bir Türk Kızı" adlı kitabımı her bir gencin adına tek tek imzaladım. İlginç olması için yanımda getirmiş olduğum Akdeniz ve Atlantik seyir haritalarımızı güverteye serip birlikte inceledik. Eminim ileride kitabı okurken, burada yaptığımız sohbetleri de hatırlarlar.

Bu kadar yoğun bir programın ardından gençler artık biraz soluklanmayı ve kendilerini Ege Denizi'nin mavi sularına bırakmayı fazlasıyla hak etmişlerdi. Şanslarına yazdan kalma sıcacık bir gündü. "Merhaba Mavi Ege!" diyerek Orak Adası'nın pırlıl sularına atladılar.

Gün batımına doğru Yücel Hoca önderliğinde güvertede yapılan gemici bağları çalışmasından sonra bu kez biz gençlere katıldık ve onlardan "Vampirler ve Köylüler" oyununu öğrendik. Herkes





kendini öylesine başarılı kamufle etti ki kimin köylü, kimin vampir olduğunu bulmak, gemici bağı çözmekten daha zordu.

RYLA organizasyonunun başından sonuna dek gençleri bir an bile yalnız bırakmayan, onların her ihtiyacında yanında olan sevgili Şule, bu son akşamda güvertede oturup gençlerin görüşlerini, önerilerini tek tek sorup dinledi ve not aldı. Evet, program çok dolu ve yoğun ama hemen hemen hepsi bunun bir tatil olmadığını, ne kadar çok şey öğrenirlerse onlara o kadar katkısı olacağını farkındaydı. Denizciliğin ve Liderliğin içiçe geçmiş iki halka olduğunun bilincine varan bu gençlere dileklerini sorduğumuzda, yanıtları "Bir daha, bir daha!" diye yankılandı. Yine yeni projelerde buluşmak arzusu, "Merhaba Mavi Ege"nin ne denli doğru bir yaklaşım olduğunu, başarıya ulaştığını ve tekrarlanmayı hak ettiğini vurguluyordu.

Yıldızlar yeniden yükselip, bu kez Gökova Körfezi'nin sularında yansırken Emre Karakaş gitarını çıkarttı ve müzik öğretmeni olan eşi Havva'nın eşliğinde, yüreklerimize dokunan tatlı sesleriyle geceye renk kattılar.

7 Kasım Pazar BODRUM

Orak Adası'ndan Bodrum'a doğru demir alırken hepimizi tatlı bir hüçün sardı. Rüzgârsız, sakin bir seyirle Bodrum Limanı'na vardıkten sonra, kale önündeki meydanda katkısı olan ve katılan herkes tebrik edildi ve belgeleri verildi. Belgede

yer alan "Katılım nedeniyle Rotary Ormanı'na bir adet fidan bağı yapılmıştır" ifadesi son derece anlamlıydı.

Deniz seyrinde insanların gerçek kişilikleri ortaya çıkar. Bizim gemimizde bir araya gelen gençlerin ve onlara yol gösterenlerin enerjisi o kadar uyumluydu ki, en ufak bir sorun çıkmadı ve belki de yıllarca sürecek dostluklar kuruldu. Rotary tarafından seçilmiş bu 18 genç, bir yelkenlide takım çalışmasını, deniz gibi farklı bir fiziksel ortamda ve sürekli değişen koşullarda uyumlu çalışmanın önemini ve denizde olduğu gibi her an değişebilen koşullarda hızlı karar vermeyi deneyimledi.

Gemiden ayrılırken dileğim, serptiğimiz deniz tuzunun bu taze yüreklerde çoğalması, olgunlaşması ve bir gün dünya denizlerini dolaşmasalar bile, liderlik yolunda onları deniz feneri gibi aydınlatması, doğayı denizi severek, koruyarak yaşamalarını sağlaması idi. Bu amaçla daha nice "Merhaba Mavi Ege" projelerinde buluşmak ümidiyle!

(Naviga Dergisine teşekkürlerimizle)



Gemiden ayrılırken dileğim, serptiğimiz deniz tuzunun bu taze yüreklerde çoğalması, olgunlaşması ve bir gün dünya denizlerini dolaşmasalar bile, liderlik yolunda onları deniz feneri gibi aydınlatması, doğayı denizi severek, koruyarak yaşamalarını sağlaması idi.