



UR 2014 Konvansiyonu Avustralya'nın Sydney şehrinde yapılacak. Resimde Konvansiyonun yapılacağı Olimpik Park girişi görülüyor

UR 2014 Konvansiyonu Avustralya'da

John REZEK
Editör: The Rotarian

Avustralya'ya gideceğimi söylediğim zaman 14 yaşındaki oğlum George hemen "Ben de gelebilir miyim?" dedi. Çok heyecanlanmıştı. Aslında çok iyi bir seyahat arkadaşı olan oğlumla son 18 ay içinde bir çok kez Avrupa'ya seyahat etmiştik. Ağır valizleri kolaylıkla taşımalarının yanı sıra, havaalanlarında benden çok daha iyi yön bulup, bagaj konveyörlerinde de valizlerimizi hızlı bir şekilde tespit eder. Biraz maceracı olup binlerce fotoğraf çeker ve eğlenelidir.

Çok uzun bir seyahat olduğunu ona hatırlattım. Zürih'ten Chicago'ya 10 saatlik bir uçuş, ondan sonra daha

uzun bir seyahat. Bana "İki kitap alırım" diye cevap verince, herşeye bir cevabı olacağını düşünerek gelmesine evet dedim.



ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION

Sydney
Australia 1-4 June 2014

Sydney'e en son 25 yıl önce gitmiştim. Harika bir şehir aklımda kalmıştı. Bu kez oğlumla farklı bir şekilde algıladım. Şehir sadece büyüme ve gelişmekle kalmadığı için ben de başka bir gözle bu güzel şehri inceledim. Size tavsiyem, bu kadar uzak bir yolculuğa çıkacaksanız, hedefiniz Sydney ise, ailenizi de beraberinizde götürmeniz olacak.

Chicago'dan Cumartesi akşamüstü 5'te kalkan uçağımız Pazartesi sabahı 6.30'da Sydney'e indi. Kaldığımız Four Seasons oteli, şehir merkezi, Circular Quay ve Rocks bölgesi ile müzelere çok yakındı. Uzun seyahat, Avrupa'ya gidişten farklı bir jetlag yarattı. 19 saat süren uçuş ve saat boylamını geçmek daha yumuşak bir dezorientasyon yarattı. Dolayısıyla sabah vaktimizi şehrin en eski bölge-



Danimarkalı Mimar Jørn Utzon'un projesini yaptığı bina, tüm zamanların en ilginç yapılarından biri

si olan Rocks'ta geçirdik. Daha sonra Captain Cook kurumunun düzenlediği ve öğle yemeğini de içeren körfez gezimizi yaptık. Opera binası, Harbour Bridge, Denison Kalesi ve diğer adalar, eyalet valisinin malikanesi ve Başbakanın rezidansı, körfezin etra-

findaki büyük evleri görmenin en iyi yolu herhalde bu körfez turu oldu. Uzun bir uçak seyahatinden sonra su üzerinde zaman geçirmek de insana iyi geliyor.

Sydney'in iş merkezinden çıktığınızda, çeşitli yerleşim kümeleri gö-

rüyorsunuz. Bir rehber eşliğinde bu geziyi yaptık. Rehberimiz Richard Graham, My Sydney Detour adlı bir kurumun sahibiydi ve üç, dört, beş ve altı saatlik şehir turları düzenliyordu. Brooklyn Manhattan için ne ise, Sydney'in aynı kapsamdaki Redfern bölgesini, Bondi Beach ve Bronte Beach dahil olmak üzere şehrin güneyindeki sahili Watson Körfezi'ne kadar dolaştık ve şehir merkezine döndük. Rehberimiz Richard sanki Sydney'de herkesi tanıyordu ve şehri avucunun içi gibi biliyordu. Mesela haritayı kullanarak bulamayacağınız, Dover Heights'ta bulunan Dudley Page Reserve'deki bir parktan, şehrin en güzel görünümünü yakaladık.

Avustralya'nın Aborijinleri hakkında bilgi edinmek için, Rocks bölgesinde 90 dakika süren Aboriginal Heritage Tour çok ilginçti. Bir aborijin Sydney'in en eski binası olan Cadman's Cottage önünde bizi karşıladı ve ilginç nebatlar hakkında bilgi verdi. Bir bitkinin uzun yaprağını kopardı ucunu biraz sürttü ve ilginç bir resim fırçası elde etti. Bir başka bitkinin yaprağını alıp iki avucu arasında sürttü ve bunun mide rahatsızlıkları-



Sydney Körfez Köprüsü üzerine çıkarak 134 metre yüksekten şehri görebilirsiniz. Dünyanın sayılı adrenalin yaratıcı olaylarından olan bu yürüyüşe katılmak için nefesinizin yeterli olup olmadığını test ettirmeniz gerekiyor.

na iyi geldiğini söyledi. Bir sap aldı, eliyle pudra gibi ufaladı ve antiseptik özelliklerinden bahsetti. Bir başka yaprağı alıp belli bir şekle soktuktan sonra, nasıl çocukların yılanları kaçırmak için kullanabilecekleri bir düdüğü haline getirdiğini gösterdi.

Kumtaşından yapılmış binaları gösterirken, bölgeye ilk yerleşenlerin deniz kabuklarını ezerek nasıl kireç elde ettiklerine işaret etti ve taşların ek yerlerinde deniz yaratıklarının fosillerini gösterdi. Aborijinlerin orijinal sanatlarında kullandıkları aşı boyası hakkında da etraflı bilgi verdi ve eski resimlerdeki boyaların kan ile nasıl stabil hale getirildiğini anlattı. Rocks bölgesindeki Discovery Museum'da aletler, av ve Aborijinlerin sofistike stratejileri hakkında çok ilginç izlenimler edindik. Bu tur rahat bir yürüyüş ile gerçekleşti.

Sydney'in ulaşım ağının önemli bir kısmının tekneler ve feribotlar ile yapıldığını farkettiğiniz an, bir akşamüstünü de büyük yelkenli gemilerden birinde geçirmeyi unutmayın. Bazılarında yelken direğine tırmanabilir, ya da güvertede güzel bir içki ile manzarayı seyredebilirsiniz. Bindığımız gemi bizi 18 ve 19. yüzyılda mahkumların kaldığı evlerin bulunduğu Goat Island'a (Keçi Adası) götürdü ve orada güzel bir öğle yemeği yedik.

OPERA BİNASI

Oğlum George için Opera binası gördüğü en ilginç bina idi. Etrafında tam bir tur atmadan binayı algılamak pek kolay değil. 1957 yılında açılan bir yarışmayı kazanan Danimarkalı mimar Jørn Utzon tarafından inşa edilen binanın tasarımı bir anda kendini göstermiyor. Bina ile ilgili skeçleri, yelkenleri yansıtan kürelerden kesilmiş parçalar olarak tanımlanmıştı. Başlangıçta inşa edilemez olarak nitelenen bina, değişik mühendislik yaklaşımlarıyla inşa edildi. Mevcut



Sydney'in eski binaları muhafaza edilmiş ve ziyarete açık. Modern bir binanın camında yansımaları görünen televizyon kulesinin tepesinde güzel bir restoran bulunuyor.



binada altı sahne ve bunları destekleyen sahne arkası, soyunma odaları, prova stüdyoları ve kafeteryayı içeren 1,000 oda bulunuyor. Bina turunu almak ilginç oldu. Binanın başlangıçta 7 milyon Avustralya Dolarına dört yılda yapılması planlanmış. 14 yıl sonra biten binanın toplam maliyeti 102 milyon Avustralya Dolarını bulmuş. Utzon yönetimle kavga ederek bina tamamlanmadan projeyi terketmiş ve hiç bir zaman bitmiş halini görmek için geri gelmemiş. Oğlu ise halen yürütülmekte olan renovasyon çalışmaları ile ilgileniyor.

Binada renovasyon gereği başlangıçta alınan yanlış kararlar veya öneriler nedeniyle doğmuş. Ana orkestra salonu aslında opera salonu olması gerekirken tersi olmuş. Orkestra salonunun tavanı çok yüksek olduğu için sesin yansımaları geç oluyormuş. Bu nedenle orkestra platformunun tavanına sesi absorbe edecek ve yönlendirecek akustik diskler yerleştirilmiş. Opera salonunun sahne arkası ise çok dar yapılmış. Orkestra çukurunun üzerini gereğinden fazla kaplayan sahne yüzünden, çukurun arka tarafındaki müzisyenlerin orkestra şefini görebilmesi için kapalı devre bir TV sistemi kurulmuş. Üfleli çalgılar orkestrayı bastıracağı için cam bir bölme arkasına konmuş.

Bu arada tüm salonların koltuklarına sadece kenar girişleriyle ulaşabiliyor ve orta bölme yok. Dolayısıyla salona yerleşirken bir çok kişiyi yerinden kaldırmak gerekebiliyor.

SYDNEY KÖRFEZ KÖPRÜSÜ

Sydney'in turistlerin ziyaret ettiği bir diğer kent simgesi de ünlü Körfez Köprüsü. Bugüne kadar 3 milyon kişi köprünün üzerinden geçmiştir. Lonely Planet, köprünün üzerinden geçmek dünyada en fazla adrenalin yaratan 10 tecrübeden biri olarak değerlendirmiş. Köprünün en yüksek noktası 134 metre yüksekliğinde



Tarango Hayvanat Bahçesi 4,000 çeşit ile görülmeye değer bir mekan. Yukarıda dinlenirken poz vermiş olan kangurulara ise sadece Avustralya'da rastlayabilirsiniz.



Sydney'in 100 kilometre batısında Mavi Dağlar olarak adlandırılan kaya ve bitki formasyonu bulunuyor. Resimde,Üç kızkardeş olarak anılan kayalar görülüyor.

ve körfezi 360 derece görebilecek bir pozisyonda. Yürüyüş sırasında kameranızı yanınıza almanız yasak. Elbisenizin üzerine özel bir giysi giyip, nefes testi almak, metal detektörden geçip sorumluluğu kabul ettiğinize dair bir form imzalamanız gerekiyor. Köprüyü geçmek istemiyorsanız, alternatif olarak iki kulesinin tepesine çıkabilir ve nefis bir manzarayı kameranızla resmedebilirsiniz.

TARANGO HAYVANAT BAHÇESİ

Sydney'in Tarango Hayvanat Bahçesine gitmek için, Circular Quay'den feribota biniyorsunuz. Daha sonra Sky Safari'ye binip hayvanat bahçesinin merkezine ulaşıyorsunuz. Hayvanat bahçesinde 4,000 hayvan bulunuyor ve Avustralya'ya özel hayvanlar için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Vahşi Avustralya Tecrübesi olarak adlandırılan tırda, bir rehber eşliğinde dolaşılıyor, koala, kanguru ve emularla tanışabilir, eli-

nizle onları besleyebilir, koalaları kucağınıza alıp resim çektirebilirsiniz.

YEMEK

Sydney'de bir çok ünlü restoran var. Yerel balıkları tatmak için gidebileceğiniz makul fiyatları olan restoranlar çok sayıda bulunuyor. Ka-

rideslerin ebatları sizi şaşırtabilir. Barbun, ıstakoz ve yörenin ünlü barramundisini tatmadan Sydney'de yemek yedim diyemezsiniz. İstiridye-leri ise biraz değişik. Tadına alışık değilseniz, ısmarlamadan önce bir tanesinin tadına bakmanızı tavsiye ederiz.



Deniz mahsulleri Sydney'in özelliklerinden. Karides, ıstiridye ve Barramundi olarak adlandırılan balığı tatmanız tavsiye edilir.

MAVİ DAĞLAR

Şayet Sydney’de günü birlik bir seyahat yapmak istiyorsanız, Blue Mountains (Mavi Dağlar)’ı ziyaret etmenizi öneririz. Şehrin 100 km batısında yer alan bu dağlar ülkenin en güzel manzaralarından birini oluşturuyor. Dünya Mirası alanlarından biri olan dağlara mavi denmesinin sebebi, ışık hüzmelerinin havadaki okaliptüs yağı taneciklerinden yansması nedeniyle oluşan mavi sis. ABD’deki Grand Canyon bölgesini andırıyor ancak burada ağaçlar var ve altında da yağmur ormanları bulunuyor. Kumtaşı kayalarda yükselen ve bakıldığında orada durması mucize gibi gözükten okaliptuslar ilginç bir manzara oluşturuyor. Resim çekmeye meraklıysanız, kameranız için ekstra bir hafıza kartı getirmenizi tavsiye ederiz.

Mavi Dağlar bölgesindeki önemli yerleşim merkezi, Sydney’den trenle de ulaşabileceğiniz Katoomba şehri. Burada Scenic World (Manzara Dünyası) adlı alanı ziyaret etmenizi öneririz. Sabah erken saatte yaptığınız takdirde gün içinde biriken kalabalığın içine girmeden turu bitirebilirsiniz. Eskiden bir kömür ocağı olan alandan, Echo Point point olarak bilinen noktaya ulaşmak ve oradan da 3 kızkardeş kayalarını izlemek mümkün. 52 derece açı ile dünyanın en dik demiryolu da burada bulunuyor. Manzara seyretmek isteyenler, uçurumlar arasında dolaşan ve zemini de cam olan araçlara binerek dolaşabilirler. Katoomba ve Leura kasabalarında restoranlar ve 5 yıldız da dahil çeşitli oteller de bulunuyor.

2014 yılında yapılacak olan konvansiyona katılacak Rotaryenlere, Avustralyalıların ne kadar sevimli ve misafirperver olduklarını hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, bir kere ziyaret ettiğiniz zaman, ayrılırken “Geri geldiğimizde” diye başlayan cümleler kurmaya başlarsanız şaşırmanın.



Sydney körfezinin girişinde bulunan kale, Kırım savaşı döneminde Rusların olası hücumlarından korunmak üzere inşa edilmiş ve 1857 yılında tamamlanmış.



Avustralya’da koala ayısı gibi töreye özel hayvanlar görmek mümkün. Yukarıda soldan sağa Kakatu, Kukabura ve Koala görülüyor.

Avustralya’ya en kolay nasıl gidilir

Avustralya Türkiye’den oldukça uzak. Zaman dilimi olarak da Sydney bizden 8 saat önde. Sydney’e ulaşmak 24 saatten fazla sürüyor. İstanbul - Dubai - Singapur - Sydney alternatif uçuşlardan biri. Singapur’da 5-6 saatlik bir bekleme gerekiyor. Bunu yaşamak istemiyorsanız ETİHAD hava yollarının İstanbul - Abu Dhabi - Sydney uçuşunu tercih edebilirsiniz. Abu-Dhabi’de 2-3 saatlik bir bekleme sonrası direkt olarak 14 saat 30 dakikalık bir uçuşla Sydney’e ulaşmak mümkün.

Programınızı yaparken dikkat edin. Tarih olarak Sydney’e 2 gün sonra varıyorsunuz. İstanbul’dan akşam 7 sularında kalkan uçaklar, 2 gün sonrasının tarihinde sabah erken saatte Sydney’e varıyor. 1 Haziran’da başlayacak konvansiyondan bir gün önce, 31 Mayıs’ta orada bulunmak istiyorsanız, Türkiye’den 29 Mayıs’ta hareket etmeniz gerekecek. Konvansiyona katılacak Rotaryenlere hatırlatmak istedik.

Not: 1-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konvansiyona kaydınızı 15 Aralık’a kadar yaptırdığımız takdirde özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. www.riconvention.org sitesini ziyaret edin.